



De Tenietdoeners van De Islaam

Door Shaych al-Islaam
Mohammed bin `Abdil-Wahhaab at-Tamiemie

Bron: Nawaqid al-Islaam door Shaych al-Islaam Mohammed bin `Abdil-Wahhaab at-Tamiemie
Vertaald door: Aboe Junayd `Iesaa bin Antonius el-Oeroebie
Gecontroleerd door: Beheer SelefieDawah.nl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In de Naam van Allaah, de Barmhartigste, de Genadevolste

اعْلَمُ أَنَّ نَوَاقِضَ الْإِسْلَامِ عَشْرَةٌ نَوَاقِضٌ.

Weet dat de tenietdoeners van de Islaam tien tenietdoeners zijn.

الأوّل: الشُّرْكُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

De Eerste: Het toekennen van deelgenoten in het aanbidden van Allaah. Allaah, de Allerhoogste, zegt:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarnaast wat Hij wil, voor wie Hij wil. [Soerah an-Nisaa'a (4): 48, 116]

وَقَالَ تَعَالَى:

En Allaah, de Allerhoogste, zegt:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٦﴾

Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allaah toekent; Allaah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden, en de Hel zal zijn verblijfplaats zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. [Soerah al-Maa'idah (5): 72]

وَمَنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ.

Hieronder valt het slachten voor een ander dan Allaah, zoals degene die slacht voor een Djinn of voor een graf.

الثَّانِي: مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ كَفَرَ إِجْمَاعًا.

De Tweede: Degene die tussen zichzelf en Allaah bemiddelaars neemt, hen aanroept, hen vraagt en op hen vertrouwt, heeft ongeloof gepleegd, met consensus.

الثَّالِثُ: مَنْ لَمْ يُكْفِرِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ شَكَ فِي كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ كَفَرَ.

De Derde: Degene die de Polytheïsten niet tot ongelovigen verklaart, of twijfelt over hun ongelooft, of hun weg als juist beschouwt, heeft ongelooft gepleegd.

الرَّابِعُ: مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ مِنْ هَدْيِهِ، أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ، كَالَّذِي يُفَضِّلُ حُكْمَ الطَّوَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ، فَهُوَ كَافِرٌ.

De Vierde: Degene die gelooft dat de leiding van een ander dan de Profeet ﷺ volmaakter is dan zijn leiding, of dat het oordeel van een ander dan hem beter is dan zijn oordeel, zoals degene die het oordeel van de Tawaaghiet ¹ prefereert boven zijn oordeel, dan is hij een ongelovige.

الخَامِسُ: مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ عَمِلَ بِهِ كَفَرَ.

De Vijfde: Degene die iets haat waarmee de Boodschapper ﷺ gekomen is, ook al handelt hij ernaar, heeft ongelooft gepleegd.

السَّادِسُ: مَنْ اسْتَهْزَأَ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ أَوْ ثَوَابِ اللَّهِ أَوْ عِقَابِهِ كَفَرَ. وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

De Zesde: Degene die spot met iets van de Religie van de Boodschapper of de Beloning van Allaah of Zijn Bestrafing, heeft ongelooft gepleegd. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Allerhoogste:

قُلْ أَبِاللَّهِ وَعَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

Zeg: Is het Allaah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper die jullie bespotten? Maak geen excuus; jullie hebben ongelooft begaan nadat jullie geloofden. [Soerah at-Tauwbah (9), 65-66]

السَّابِعُ: السَّحْرُ، وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ، فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرَ. وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

De Zevende: Magie, waaronder as-Sarf ² en al-`Atf. ³ Dus wie het doet of er tevreden mee is, heeft ongelooft gepleegd. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Allerhoogste:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا خُنْ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

Maar geen van deze twee engelen (Haroet en Maaroet) leerde iemand magie, zonder dat zij zeiden: Voorwaar, wij zijn een Fitnah (beproeving); dus wees niet ongelovig. [Soerah al-Baqarah (2): 102]

¹ **Tawaaghiet:** Meervoud van Taaghoet. Ibn al-Qayyim heeft at-Taaghoet als volgt gedefinieerd: Alles waarmee de dienaar zijn grenzen overschrijdt, van aanbedene, gevolgd (leider) of gehoorzaamde. [A laam al-Moewaqie`ien (1/53)]. De hoofden van de Tawaaghiet zijn vijf, waaronder degene die oordeelt met iets anders dan wat Allaah heeft geopenbaard. [De Betekenis van Taaghoet van Shaych al-Fauwzaan]

² **As-Sarf:** Een daad van magie waarbij de intentie is om een persoon afkerig te maken van dat wat hij begeert, zoals het veranderen van een man zijn liefde voor zijn vrouw in haat tegen haar. [Bron: Al-Qawloel-Moefied van Shaych al-Wassaabie]

³ **Al-`Atf:** Een daad van magie waarbij de intentie is om een persoon van iets te laten houden waar hij gewoonlijk afkerig van is (wat hij gewoonlijk niet begeert), door gebruikmaking van Shaytaanische wegen. [Bron: Al-Qawloel-Moefied van Shaych al-Wassaabie]

التَّائِبِينَ: مُظَاهِرَةً الْمُشْرِكِينَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

De Achtste: Het helpen van de Polytheïsten en het bijstaan van hen tegen de Moslims. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Allerhoogste:

وَمَنْ يَتَوَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

En wie van jullie hen als vrienden neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar, Allaah leidt het onrechtvaardige volk niet. [Soerah al-Maa'idah (5): 51]

التَّاسِعُ: مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسْعُهُ الْخُرُوجَ عَنْ شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, كَمَا وَسِعَ الْخَضِرُ الْخُرُوجَ عَنْ شَرِيْعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ, فَهُوَ كَافِرٌ.

De Negende: Degene die gelooft dat sommige mensen de mogelijkheid hebben buiten de Sharie`ah van Mohammed ﷺ te treden, zoals Al-Gadir de mogelijkheid had om buiten de Sharie`ah van Moesaa ؑ te treden, dan is hij een ongelovige.

العَاشِرُ: الْإِعْرَاضُ عَنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى, لَا يَتَعَلَّمُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ. وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

De Tiende: Het afwenden van de Religie van Allaah, de Allerhoogste, het niet leren en er niet naar te handelen. Het bewijs is de Uitspraak van Hem, de Allerhoogste:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٣٢﴾

En wie is onrechtvaardiger dan hij die door het teken van zijn Heer wordt vermaand en zich er toch van afwendt? Wij zullen de schuldigen beslist straffen. [Soerah as-Sadjdah (32): 22]

وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الْهَازِلِ وَالْجَادِّ وَالْخَائِفِ, إِلَّا الْمُكْرَهُ, وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا, وَمِنْ أَكْثَرِ مَا يَكُونُ وَقُوعًا. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَهَا وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ.

Er is geen verschil, wat betreft al deze tenietdoeners, tussen de grappenmaker, de serieuze en de vrezende, behalve degene die gedwongen is. En al deze (tenietdoeners) zijn van de meest gevaarlijkste, en van de meest voorkomende. Het is dus verplicht voor de Moslim om ervoor op te passen en ervoor te vrezen ten opzichte van zichzelf.

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ, وَأَلِيمِ عِقَابِهِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen hetgeen wat Zijn Woede, en de Pijn van Zijn Bestrafing veroorzaakt. Moge Vrede en Zegeningen van Allaah zijn met de beste van Zijn schepping Mohammed, zijn Familie en zijn Metgezellen.