
HET NEMEN VAN MANHAJ AS-SALAF VANUIT HET GEHEEL VAN HUN UITSPRAKEN

DOOR: SHAYKH DR. YŪSUF B. MUḤAMMAD AS-SAʿĪD



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Shaykh dr. Yūsuf b. Muḥammad as-Saʿīd¹ zei het volgende in zijn lezing getiteld ‘Stelregels betreffende het verspreiden van de Salafī-geloofsleer’²:

Tot de stelregels betreffende het verspreiden van de Salafī-geloofsleer behoort: Het nemen van Manhaj as-Salaf³ vanuit het geheel van hun uitspraken, niet vanuit (hun) afzonderlijke uitspraken.

Het niet beheersen van deze zaak heeft er voor gezorgd dat veel studenten van de kennis, vanwege hun toewijding aan Manhaj as-Salaf, hetgeen dat is overgeleverd van de Salaf dezelfde positie geven als hetgeen dat is overgeleverd van de Profeet ﷺ. Zij argumenteren dus met afzonderlijke uitspraken van wat is overgeleverd van individuen van onder de Salaf van de Gemeenschap.

Het is wenselijk dat de student van de kennis zich bewust is van deze zaak. Want Manhaj as-Salaf wordt genomen vanuit het geheel van hun uitspraken. Wat betreft de individuen, niet elke uitspraak van iemand wordt genomen als representatief voor de Salaf.

Wij zien bijvoorbeeld bepaalde Imams een fout maken in bepaalde zaken. Het is ongewenst dat hun fout genomen wordt als Manhaj as-Salaf. Een voorbeeld hiervan

¹ Shaykh dr. Yūsuf b. Muḥammad as-Saʿīd حفظه الله تعالى behoort tot de geleerden van Riyad (Saoedi-Arabië). Hij is professor in de geloofsleer en de hedendaagse stromingen bij de faculteit van Uṣūl ad-Dīn aan de Islamitische Universiteit van Imam Muḥammad b. Saʿūd te Riyad. Hij studeerde onder andere bij de grootmoefti van het koninkrijk Saoedi Arabië Shaykh ‘Abd al-ʿAzīz Āl ash-Shaykh en de grootgeleerde Shaykh ‘Abd al-ʿAzīz ar-Rājiḥī حفظهما الله تعالى.

² Bron: <http://www.liveislam.net/browsearchive.php?id=23722> (minuut 0:23:46 tot 0:25:35). Vertaald door Abū Junayd. Opmerking: Oorspronkelijk zou Shaykh Ṣāliḥ Āl ash-Shaykh حفظه الله تعالى deze lezing geven, maar wegens omstandigheden wees hij Shaykh Yūsuf as-Saʿīd حفظه الله تعالى als vervanger aan om de lezing te geven. De lezing werd bijgewoond en geprezen door Shaykh ‘Abd al-ʿAzīz Āl ash-Shaykh حفظه الله تعالى.

³ De methodiek van de vrome voorgangers.

is de ḥadīth van ‘het beeld’⁴. Enkele Imams zijn de fout ingegaan in de interpretatie van de ḥadīth van ‘het beeld’. Dan wordt er niet gezegd dat de Salaf een meningsverschil hadden over de ḥadīth van ‘het beeld’. Integendeel, er wordt gezegd over die (specifieke) persoon dat hij een fout heeft gemaakt. Er is een verschil tussen (a.) het zeggen dat iemand een fout heeft gemaakt en dat het niet genomen dient te worden als representatief voor Manhaj as-Salaf, en (b.) dat hij wordt behandeld als de innoveerders. Iemand van de Salaf wordt niet behandeld als de innoveerders, maar hij wordt niet gevolgd in zijn fout.

Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya رحمته الله heeft overgeleverd in zijn boek *Bayān Talbīs al-Jahmiyya* op gezag van Abū Mūsā al-Madīnī die zei: ‘Ik hoorde Qawwām as-Sunna⁵ zeggen: Muḥammad b. Ishāq b. Khuzayma heeft een fout gemaakt wat betreft de ḥadīth van “het beeld”. Hij mag echter niet daardoor gelasterd worden. Integendeel! Het wordt alleen niet van hem genomen.’⁶ Ofwel: Zijn fout wordt niet van hem genomen, maar het is niet toegestaan om hem te lasteren.



ARABISCHE TEKST:

ومن هذه الضوابط (أي: الضوابط في نشر العقيدة السلفية): أخذ منهج السلف من مجموع أقوالهم، لا من أفرادها وعدم إحكام هذا الأمر جعل كثيراً من طلبة العلم – لحرصهم على منهج السلف – يقيمون ما ورد عن السلف مقام ما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فيحتجون بأفراد ما ورد عن أفراد سلف هذه الأمة، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه طالب العلم، فالسلف يُؤخذ منهجهم من مجموع الأقوال، وأما الأفراد فلا يؤخذ قول كل واحد على أنه يمثل منهج السلف. فعلى سبيل المثال نجد بعض الأئمة قد أخطأ في بعض الأمور، فلا ينبغي أن يُؤخذ خطؤه على أنه من منهج السلف ومثال ذلك حديث الصورة، فقد أخطأ بعضهم في تفسير حديث الصورة، فلا يقال حيثئذ: إن السلف اختلفوا في حديث الصورة. بل يقال: إن فلاناً أخطأ وفرق بين أن يقال: إن فلاناً أخطأ، ولا يؤخذ منهجه على أنه يمثل

⁴ Zie voor meer uitleg over deze kwestie het volgende artikel:

<http://al-hikmah.nl/bestanden/vertalingen/artikelen/ababutayn3.pdf>.

⁵ Qawwām as-Sunna: Een bijnaam voor Imam Abū al-Qāsim Ismā‘īl b. Muḥammad at-Taymī رحمته الله.

⁶ Deel 6, blz. 409-411 [Druk: Mujamma‘ al-Malik Fahd].

منهج السلف. وأن يعامل معاملة المتدعين، فليس الرجل من السلف يعامل معاملة المتدعين، لكن لا يتابع على خطئه.

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في كتابه المخطوط: ((بيان تلبيس الجهمية)) عن أبي موسى المدني، قال: ((سمعت قَوَّامَ السُّنَّةِ يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب)). يعني أنه لا يؤخذ عنه خطؤه، لكن لا يجوز الطعن فيه.

