



Al-Hikmah Publicaties

HET TEGENGAAN VAN DEGENEN DIE MEN BEWEERT TE VOLGEN

DOOR: SHAYKH DR. ŞĀLIḤ B. FAWZĀN AL-FAWZĀN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Shaykh al-Islām Muḥammad b. ‘Abd al-Wahhāb رحمه الله zei het volgende in zijn verhandeling *Masā’il al-Jāhiliyya* (Aspecten uit de Tijd der Onwetendheid¹):

[120] Hun bewering dat zij de Salaf (voorgangers) volgden, terwijl zij hen openlijk tegengingen.

Shaykh Şāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei als uitleg op de bovenstaande tekst:²

De joden en de christenen, alsook de mensen van dwaling die zich toeschrijven aan de Islam, beweren over het algemeen allemaal dat zij de gelovigen volgen die hen voorgingen. De joden beweren dat zij behoren tot de volgelingen van Mūsā عليه السلام en degenen die in hem geloofden. De christenen beweren dat zij de Masīḥ (‘Īsā/Jezus) عليه السلام en degenen die in hem geloofden volgen. De mensen van dwaling van deze gemeenschap beweren dat zij de Salaf (voorgangers) van deze gemeenschap volgen, namelijk de metgezellen, de volgelingen van de metgezellen en de ‘volgelingen van de volgelingen van de metgezellen’. Zij beweren dat zij zich bevinden op de weg van de Salaf.

Niet iedereen die beweert dat hij zich bevindt op de weg of de methodiek van de Salaf is correct in zijn bewering. Dat waar iemand zich op bevindt dient te worden onderworpen aan

¹ Muḥammad b. ‘Abd al-Wahhāb, *De Aspecten van de Tijd der Onwetendheid* [Nederlandse vertaling (Mekka 1429) p.19; met een lichte aanpassing].

² Bron: Şāliḥ b. Fawzān al-Fawzān, *Sharḥ Masā’il al-Jāhiliyya* (Riyad 1421 AH) 295-296. Vertaling: Abū Junayd.

de methodiek van de Vrome Voorgangers. Wanneer het overeenkomt dan bevindt hij zich op methodiek van de Salaf. Maar wanneer hij het tegengaat dan bevindt hij zich niet op de methodiek van de Salaf, ook al beweert hij dit. Alle dwalende sekten beweren tegenwoordig dat zij zich bevinden op de weg van de Salaf, terwijl zij zich niet (daadwerkelijk) op de methodiek van de Salaf bevinden. Want de (volgende) uitspraak van de Boodschapper ﷺ over de maatstaf van de weg van de Salaf - is niet van toepassing op hen:

*Dat zijn degenen die zich bevinden op hetzelfde als waar ik en mijn metgezellen ons op bevinden.*³

Dit is degene die zich bevindt op de methodiek van de Salaf. Degene die dit tegengaat bevindt zich niet op de methodiek van de Salaf, ook al beweert hij dat. De beweringen zijn geen beslissende factor, de beslissende factor is de realiteit. Er zijn er velen die Salafiyya claimen, maar het is noodzakelijk om dat waarop zij zich bevinden te onderwerpen aan de methodiek van de Vrome Voorgangers. Wanneer het overeenkomt dan klopt de bewering. Maar wanneer het in strijd is dan bevinden zij zich niet op de methodiek van de Vrome Voorgangers.

Zo ook degenen die zichzelf toeschrijven aan de vier Madhāhib (leerscholen), terwijl zij de Imams tegengaan wat betreft de geloofsleer. Hun toeschrijving is dus incorrect, want zij gaan hen tegen in de meest belangrijke kwestie en dat is de geloofsleer.



³ De Profeet ﷺ zei: *Mijn gemeenschap zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen. Zij allen zullen in het Hellevuur zijn, behalve één (groepering).* De metgezellen vroegen hem: *Wie zijn deze (ene groepering)?* Hij antwoordde: *Dat zijn degenen die zich bevinden op hetzelfde als waar ik en mijn metgezellen ons op bevinden.* Overgeleverd door Abū Dāwud (5/7 nr. 4596, 4597), At-Tirmidhī (5/25-26 nr. 2645, 2646), Ibn Māja (4/352-353 nr. 3991, 3992, 3993). At-Tirmidhī heeft de Ḥadīth authentiek verklaard alsook Al-Albānī in *Ṣaḥīḥ al-Jāmi‘* (nr. 1082, 1083).